

Deze fietstocht voert door wat ooit een deprimerend oord was, waar broodarme verveners zich door het kletsnatte veen worstelden. Nu fietst u over schelpenpaden door waterrijke natuurgebieden met veel riet en karakteristieke trekpaten met hun ribben, moerassen en trilvenen.

In 1955 deed Staatsbosbeheer hier de eerste grondaankopen. Vooral om de otter en de grote vuurvliinder te redden; zeldzame soorten die hier vrijwel hun laatste leefgebied hadden. In de verschillende stadia van verlanding (van water tot bos) komt een groot aantal plantensoorten voor. En als gevolg daarvan een enorme variatie aan dieren, waaronder insecten. Muggen komen we natuurlijk liever niet te vaak tegen, maar die hinderen gelukkig maar een klein deel van het jaar. Verder is het volop genieten van flora en fauna, de rust en het unieke landschap. U komt ook langs een aantal informatie- en uitzichtpunten en andere voorzieningen die Staatsbosbeheer hier heeft aangelegd.

De Route

Start: paviljoen Driewegsluis, Lindedijk 2a, 8481 KH Nijetrijne.

Lengte fietsroute: 45 km

Tip: de tocht is niet geschikt voor scootmobiel.

1. Lindedijk

Vanaf het restaurant gaat u over de ophaalbrug linksaf. Dit is de Lindedijk, die ooit als waterkering fungeerde. Links ligt de Linde (grens Overijssel-Friesland) en rechts de Rottige Meente. De vogelkijkhut (onderweg aangegeven) biedt een fraai uitzicht over dit oudste deel van het natuurgebied. De plassen zijn rond 1930 met veenmachines uitgegraven voor de turf. Bij de kruising gaat u rechtdoor richting Slijkenburg. Daar weer rechtdoor de autoweg kruisen, richting Schoterzijk.

2. Zeedijk

U fietst nu over de Zeedijk, die ooit het land tegen de woeste Zuiderzee beschermde. Links de Kuunder, of Tjonger. Langs dit riviertje zijn hier en daar natuurvriendelijke oevers aangelegd; een stuk fraaier en geliefde plekken voor dieren, zoals otters! Bij Schoterzijk rechtdoor en in Langelille de weg

langs de Tjonger volgen. Bij de kruising linksaf, richting Echten.

3. Landschap rondom het Tjeukemeer

Vorbij Echtenerbrug ziet u links het prachtige Tjeukemeer. Bij afslag Zevenbuurt naar rechts, de weg volgen tot het eind, daarna linksaf het Tjongerpad op. Dit volgt u tot het eind om daarna rechts het Tjongerpad verder te vervolgen. Over de houten brug rechtsaf richting fietspont, waarmee u zelf de oversteek over de Tjonger kunt maken.

4. Brandemeer

Na de oversteek gaat u rechtsaf en dan op de driesprong bij het info- paneel rechtdoor over het schelpenpad.

Dit is het Bokploegpad, vernoemd naar een groep onderduikers die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog in een oude turfbok waren ondergedoken. Bekijkt u vooral even het (langs het pad aangegeven) historische sluisje.

Vlak voor u bij de weg komt staat rechts een botenhok. De deur is open en hier is het een en ander aan informatie over de Brandemeer te vinden.

U neemt de weg rechtsaf. Na een paar honderd meter wordt de vogel- kijkhut aangegeven, die beslist een bezoekje waard is. De weg buigt haaks naar links en aan het eind gaat u rechtsaf, steekt de brug over en gaat dan direct links het schelpenpad op, de Rottige Meente in.



Illustratie Ulco Glimmerveen

5. Rottige Meente

In dit natuurgebied fietst u vooral over schelpenpaden.

De Helomavaart (aan uw linkerhand) is een verbindingskanaal tussen de rivieren Tjonger en Linde, ooit gegraven om de turf met turfbokken het gebied uit te varen.

Bij de eerste afslag gaat u rechts. Hier volgt u een historisch voetpad, een van de eerste ontsluitingspaden vanuit de veenpolder naar hoger gelegen gebied.

Bij het kerkje (voor een rietgedekt huis) slaat u linksaf en aan het eind van het pad weer links aanhouden. U heeft nu het riviertje de Scheene aan uw rechterhand.

6. Scheenepad en sluis

De Scheene is ooit gegraven voor de turfschepen, het pad diende als voetgangerspad. U passeert een informatiehut van Staatsbosbeheer. Kijk vooral even binnen, er hangen verschillende infopanelen.

Hierna buigt het pad naar links en weer rechts en uiteindelijk komt u bij de oude Scheenesluis.

Mooie historische techniek. Alle informatie hierover staat op het infopaneel.

Sla bij de sluis rechtsaf, over het bruggetje.

7. Molens in de veenpolder

Tijd voor een pauze? U fietst nu langs de molen de Rietvink, met theetuin. De molenaar vertelt u graag over de historie van deze recent gerestaurerde molen, die overigens nog steeds een functie in het waterbeheer heeft. Na de pauze volgt u het schelpenpad tot aan de weg, waar u rechtsaf de ventweg op gaat. Dan na het kerkje de eerste afslag rechts.

8. Ale Bakkers broggien

Na het bruggetje (vernoemd naar Ale Bakker, die er ooit tegenover woonde) de eerste afslag links.

Hier komt u weer op het historische voetpad. Aan het eind de weg oversteken en het pad vervolgen.

U passeert het prachtige oude kerkhof van Spanga, met klokkenstoel.

Aan het eind van het pad rechtsaf, dan einde weg links. Bij de kruising linksaf. Hier volgt u de Lindedijk terug naar paviljoen Driewegsluis.

