

## ‘Opeens stond er een hertje op de brug’

**Waar?** Nationaal Park Weerribben-Wieden. **Wie?** Kees Storm, schipper op de Groene Wensboot. **Wat ben je aan het doen?** ‘Ik stuur de Groene Wensboot door de wateren van de Weerribben. De Groene Wensboot is speciaal ontworpen voor mensen met een beperking. Het schip is toegankelijk voor rolstoelen en er is een speciale verzorgingsruimte aan boord. Als schipper praat je veel met gasten. Ik leg graag uit hoe uniek dit gebied is. Zoals de waterstroken waarover we varen. Dat zijn de weren. Deze ontstonden doordat hier vroeger veen werd uitgestoken. De ribben zijn een soort dijkes waar het veen vroeger te drogen werd gelegd. Er zijn weinig plekken waar die natuur van vroeger zo in stand is gehouden.’ **Waarom ben je vrijwilliger geworden?** ‘In de Waterkampioen zag ik een oproep voor vrijwilligers

die als schipper wilden varen op de Groene Wensboot. Ik heb zelf een boot. Het speelde vaak door mijn hoofd dat meer mensen de mogelijkheid moesten hebben Nederland vanaf het water te zien. Het is zo mooi: de vogelgeluiden, het riet... Dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen, vooral voor de mensen die het anders helemaal niet kunnen meemaken, vind ik fijn.’ **Welke vaart is je bijgebleven?** ‘Iemand vroeg eens of je hier hertjes kunt zien. Die zijn vaak op rustige plekken te vinden. Ik voer daarvoor naar de achtergelegen gebieden, maar we zagen niets. Op de terugweg, over het grote en drukkere vaarwater, stond er opeens een hertje parmantig op de brug.’

Voor informatie en reserveringen zie [www.groenewensboot.nl](http://www.groenewensboot.nl).